

(vragen docurap Def P 2005)

Hoe is er leven ontstaan? Waar komt de mens vandaan?  
Wat is de oorzaak en de reden van ons vreemde bestaan?  
Hoe komt het dat de meerderheid gelooft in een god?  
En waarom leidt dat steeds tot oorlog en gaat alles kapot?  
Zijn we dan niet allemaal door ÈÈn god geschapen?  
Of klopt de evolutietheorie van de apen?  
Ligt dat voor de hand, of is er toch misschien meer  
en zette buitenaardse wezens hier de mensheid neer?

Stel, we gaan er van uit dat ons machtige heelal  
oneindig groot is, en we zoeken leven dan zal  
de kans op buitenaards leven ook oneindig groot zijn  
Dus beweren van niet zou best wel idioot zijn  
Maar waarom zijn er dan geen harde bewijzen?  
Zijn ze te ver weg om hier naar toe te komen reizen?  
Worden we bekeken, of juist vermeden?  
En is er een doofpot voor ons ware verleden?

Vanuit de lucht zien we vreemde cirkels in het graan  
als strakke vormen die dwars door de wereld gaan,  
en spontaan ontstaan, ook zonder voetstappen  
Zijn toch niet alle graancirkels menselijke grappen?  
Hoe buigt het graan? Wie neemt ons in de maling?  
Waar komen ze vandaan en waarom meten we straling?  
Zijn het boodschappen van een buitenaards ras?  
En snappen wij dan ooit wat de betekenis was?

Hoe realistisch is onze realiteit?  
Wat is vals, wat is schijn, wat is werkelijkheid?  
Is de realiteit wat we meten en zien?  
Of is er meer dan dat? Is dat een feit misschien?

We hebben lengte, keer breedte, keer hoogte, punt  
Drie dimensies waarmee je overal wel komen kunt  
Maar wat is dan de vierde? Of zelfs nog hoger?  
Bestaat dat of worden we dan zelf bedrogen  
door een theorie die nooit praktisch kan zijn?  
Is er een parallelle wereld die gelijk kan zijn?  
Of is alles anders? Wat is nog een feit?  
Is onze realiteit dan nog wel realiteit?

Is de tijd als een lijn, eendimensionaal?  
Als een strenge wet die geldt voor ons allemaal?  
Of zijn er ook mensen die vooruit kunnen zien?  
Zijn voorspellingen die kloppen toch toeval misschien?  
Neem Nostradamus, globaal bekend  
Was deze man gek of een speciaal talent?

Klopt alles in detail, of klopt het wel aardig?  
In hoeverre is astrologie geloofwaardig?

Wat is paranormaal? Trouwens, wat is normaal?  
Is het een gave, of hebben wij die kracht allemaal?  
Is helderziendheid een feit, of toch alleen theorie?  
En is er ÈÈn bewijs voor een begrip als telepathie?  
Of neem telekinese, is dat ooit bewezen?  
Zijn er krachten van gedachten, en kun je die ook lezen?  
Waarom ziet de ÈÈn het wel, de andere niet?  
En kan het ons echt helpen bij geluk en verdriet?

Hoe realistisch is onze realiteit?  
Wat is vals, wat is schijn, wat is werkelijkheid?  
Is de realiteit wat we meten en zien?  
Of is er meer dan dat? Is dat en feit misschien?

Wat is een uittrekking? Is de definitie een ontleding  
tussen lichaam en geest? Een astrale betreding  
van een andere wereld? En kun je dat leren?  
Kun je je astrale lichaam ook sturen en keren?  
Is het niet een droom die voelt alsof je opstijgt?  
Meer een intreding, waarbij je door je hoofd reist?  
En kun je dingen zien die je niet kon weten  
als je lichaam nooit echt van je geest was gespleten?

Is er leven na de dood, of zijn we er geweest?  
Ik bedoel, is er een scheiding tussen lichaam en geest?  
Waarom is de mens gevreesd na fysieke verdwijning  
en zien we soms geesten als mystieke verschijning?  
Is het energie, en is dat dan te meten?  
Of is het meer een kwestie van geloven dan weten?  
Is de dood het einde, of slechts een nieuw begin?  
En als er spoken zijn, wat is daarvan dan de zin?

Je hoort vaak zeggen: ≥Je leeft maar ÈÈn keer  
maar vele mensen leggen zich daar niet zo bij neer  
Zijn er meerdere levens met elkaar in relatie?  
Word je na de dood een ander als bij reïncarnatie?  
Is elk leven dat je leeft een les op aarde  
die je meeneemt na je dood? Vergroot het je waarde?  
Komen we terug? Is er een volgend bestaan?  
En zo nee, waar komen al die verhalen dan vandaan?

Hoe realistisch is onze realiteit?  
Wat is vals, wat is schijn, wat is werkelijkheid?  
Is de realiteit wat we meten en zien?  
Of is er meer dan dat? Is dat een feit misschien?